

סיכום שולחן עגול שני בנושא:

יישום היעדים הגלובליים של האו"ם לשנת 2030
(Sustainable Development Goals) בישראל



השולחן העגול התקיים ב-20 ביוני 2017 במשרדי קרן היינריך בל בתל אביב, במסגרת תהליך בחינת יישום היעדים הגלובליים של האו"ם לשנת 2030 בישראל. במסגרת זאת, במהלך החודשים הקרובים תגובש תכנית עבודה ליישום היעדים הגלובליים בישראל, על בסיס מהלך ההיוועצות עם הארגונים המשתתפים בשולחנות העגולים.

נכחו בשולחן העגול:

אדם, טבע ודין – יעל אדליסט; **הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא** – חגית אולנובסקי; **חיים וסביבה** – ערן בנימיני; **מגמה ירוקה** – מור גלבע, אלי בריף; **מכון ערבה** – דיוויד לרר; **מועצת הנגב** – אסתר עקיבא; **רשת ירוקה** – חגית גפן; **EcoStrategies** – אפרת אלרון; **Horizon 2020** – ימית נפתלי; **Transition Initiative** – יואב אגוזי; **מרכז השל** – דויד דוניץ וגרמי בנשטיין; **קרן היינריך בל** – רומי שפירא ואלישבע גלעד; **עמותת איתך מעכי** – זהבה צוקרמן-אגמון וענת טהון אשכנזי.

מנחה: נור פאלח.

בפתח השולחן העגול בירכה על המפגש אלישבע גלעד, מנהלת תחום סביבה וקיימות בקרן היינריך בל והתייחסה לפוטנציאל הגלום ביעדים הגלובליים לחיבור בין ארגונים העוסקים בתחומים שונים. אלישבע ציינה את הקואליציה המגוונת והרחבה של ארגונים שהצטרפו לתנועת האקלים בארצות הברית כמקור השראה למהלך שניתן לקדם על בסיס היעדים הגלובליים. [לינק לרשימה שהציגה אלישבע.](#)

בהמשך הציגה עו"ד ענת טהון אשכנזי, מנכ"לית עמותת איתך מעכי, את היעדים הגלובליים ואת הרקע להיווצרותם במסגרת הליך ההיוועצות הנרחב בהיסטוריה של האו"ם. ענת סקרה את המודלים הקיימים במדינות השונות ליישום היעדים והרחיבה אודות דוגמה ליישום פלטפורמה בינלאומית שקידמו ארגוני חברה אזרחית במקרה של הטמעת החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם. להלן [לינק להסבר קצר אודות היעדים הגלובליים, החלטה 1325 וסרטון על תהליך ההטמעה בישראל.](#)

בהמשך לכך הציגה רומי שפירא, מנהלת תחום מגדר ודמוקרטיה בקרן היינריך בל מונחים בסיסיים בתחום של שוויון מגדרי ואת הקשר של מגדר, סביבה וקיימות במישור הבינלאומי ובמישור המקומי.

בהצגתה הציעה רומי לראות ביעדים פוטנציאל לפיתוח תפיסה של חיבורי מאבקים ואוכלוסיות. זאת בדומה לתפיסה המוכרת בשדה הפמיניסטי המכירה בצמתים של מאפייני אפליה (Intersectionality) כבסיס ניתוח חשוב לבחינת המציאות. להלן לינקים לחומרים וסרטונים שהציגה רומי:

מרכז שוות במכון ון ליר:

[מדד המגדר - מה ניתן ללמוד ממנו על אי השוויון בין נשים וגברים בישראל?](#)

World Economic Forum: [The Global Gender Gap Report 2016](#)

Survival: ["There you go!"](#) (Welcome to the Global Village)

Oxfam: [Sisters on the Planet - Martina \(Uganda\)](#)

UN Women: [Women and the SDGs](#)

IUCN: [The Environment and Gender Index \(EGI\)](#)

במסגרת הדיון בין המשתתפים והמשתתפות היתה התמודדות עם מספר שאלות. להלן עיקרי נקודות ההתייחסויות שעלו:

כיצד הפלטפורמה של היעדים הגלובליים יכולה לתרום לעשייה של כל ארגון?

- הפוטנציאל בפלטפורמה של היעדים הגלובליים טמון בהיקף הנושאים ותחומי התוכן של היעדים. היקף זה מאפשר חיבורים חדשים בתוך ארגוני החברה האזרחית, מהלך שיכול לחזק את העשייה של כל ארגונים.
- היעדים יכולים להוות חזון אידיאולוגי עבור החברה האזרחית, ובמיוחד הם מייצגים חזון חיובי ומעורר השראה. חזון זה יכול וצריך לחבר בין ארגונים, מאבקים חברתיים ותחומי תוכן.
- על מנת לבחון זאת יש צורך לערוך מיפוי של פעילויות ותחומים אותם מקדמים כיום ארגונים, אשר יכולים להיכלל תחת המטריה הרחבה של היעדים הגלובליים. ישנם נושאים שיכולים להיכלל כחלק מהיעדים הגלובליים אך יש להגדיר אותם באופן מעט שונה. כחלק מכך מוצע לבחון את הקשר האפשרי בין עקרונות כלכלה מעגלית ליעדים הגלובליים.

מהו מודל העבודה הרצוי ומה תפקיד החברה האזרחית במסגרת מודל זה?

- עלה כי לחברה האזרחית ולארגוני הסביבה יכול להיות תפקיד משמעותי בקידום היעדים בשל המומחיות הרבה הקיימת בקרב ארגוני החברה האזרחית ונקודות המבט המגוונות הנוצרות בקרב ארגונים אלה. צריך לזקק את השאלה האם המהלך אמור לשרת באופן ישיר את הארגונים (בעיקר את עבודת המדיניות של הארגונים) או את קהלי היעד של הארגונים.
- המצע הרחב של היעדים הגלובליים יכול להוות עבור הארגונים הסביבתיים הזדמנות "לפתוח את השורות" ולייצר חיבורים מגוונים עם ארגונים משדות פעולה נוספים בנושאים כמו עירוניות, בטחון תזונתי, אנרגיה ועוד. לכן כדאי לפעול לייצר שיתופי פעולה בתוך החברה האזרחית בתחומי תוכן מגוונים ולא דווקא לתחום את שיתופי הפעולה בשדה העשייה המוכר.
- היעדים עשויים להוות זרז חשוב עבור הארגונים לחשיבה על אידיאולוגיה המחזקת את מדינת הרווחה.
- חשוב לשתף ולערב את הגורמים הממשלתיים כדוגמת המשרד להגנת הסביבה.

- ישנם מספר הליכי קבלת החלטות של הממשל המחויבים לכלול נציגות של ארגוני הסביבה. רצוי לבחון את האפשרות כי במסגרת הליכי היוועצות החובה הללו של הממשל עם החברה האזרחית, יהיה מקום לכלול את היעדים הגלובליים.

מהם התנאים לקדם מהלך משמעותי?

- למידה משותפת על מנת להבין את השפות והמינוחים השונים של כל שדות הפעולה הקיימים במרחב של החברה האזרחית.

- על מנת שניתן יהיה לתרגם את היעדים לפלטפורמה נגישה ומשמעותית, צריך לנסות לראות כיצד ניתן לתרגמה באופן המעשי ביותר, שלא תיתפס כהצהרה ריקה מתוכן. התרגום ליעדים מעשיים צריך גם הוא להיעשות בלמידה משותפת של הארגונים.

- צורך במשאבים – עלה הצורך במימון כל מהלך.

לאור האמור עלו מגוון מהלכים אפשריים:

- לייצר מהלך דומה למהלך לקידום החלטה 1325 במובן זה שיהיו שני שלבים: מהלך פנימי של החברה האזרחית ואחר כך פעולה של מדיניות. לא בהכרח תכנית פעולה.
- על בסיס היעדים הגלובליים ניתן לקדם ערכים שמייצגים את החזרה לאחריות המדינה לשירותים חברתיים שמהווה חיבור לרוב הנושאים.
- לחבר נושאים שנתפסים סביבתיים כמו עירוניות, בטחון תזונתי ואנרגיה לקבוצות אוכלוסייה מגוונות ולתחומי תוכן שונים.
- לייצר קמפיין משותף לארגונים מתחומי תוכן רבים, שיקדם את יישום היעדים בישראל

שלב הבא: בתאריך 26.9.17 ייערך שולחן עגול נוסף בחיפה בעל מנת לאפשר לארגונים בצפון להשתתף.

בתום הסבב של שלושת השולחנות העגולים יפורסם מסמך מסכם עם הצעה לפעולה קונקרטית - הצעה זאת תגובש בעדכון ושיתוף של כל המשתתפות/ים בשולחנות העגולים.